

# RINGE FRI- OG EFTERSKOLE 1975



# RINGE FRI- OG EFTERSKOLE 1975



## Et par ord på vejen ...

Lad det være sagt med det samme: Årsskriftet er i år anderledes, end det plejer at være.

Grunden er, at vi har udarbejdet et jubilæumsskrift i anledning af 'friskolens 100 års jubilæum og udsender dette som årsskrift.

Det er givet, at denne ændring gør, at skriftet bliver mindre personligt, men på den anden side kommer I så i besiddelse af Ringe Fri- og Efterskoles historie, som den har formet sig op gennem årene, og det mener jeg trods alt er værdifuldt.

Næste år er årsskriftet til jer atter normalt.

Ja, der er sket meget her gennem det sidste år. Den 20. aug. kunne vi starte skolen med det hidtil største elevhold på 90 elever og samtidig tage en dejlig elevfløj i brug til pigerne. Det er simpelt hen pragtfulde værelser. Vi påbegyndte opførelsen af den nye fløj den 8. januar 1975, og til august stod den færdig. Den gamle fløj står nu for en gennemgribende modernisering, således at samtlige elever kan komme til at bo på tomandsværelser. Samtidig har vi bygget en klassefløj til friskolen. Når nybygningerne og omkostningerne om et halvt års tid er afsluttet, står hele skolen fuldt tidssvarende udbygget, og det glæder vi os naturligvis over.

Men et er, at rammerne er i orden omkring et skoleliv, et andet er indholdet. Det må nemlig aldrig glemmes, at *livet* i huset er og bliver det afgørende.

For mig betyder livet et sandt og varmt fællesskab, sådan at forstå, at vi må være fælles om hovedformålet: at alle på skolen føler sig trygge og glade. Hvad hjælper det med fine faciliteter, hvis mennesket deri fryser. Derfor glæder det mig, at alle voksne, som har deres arbejde her, forstår betydningen af, at dette fællesskab findes, og at de aldrig sparer sig selv i bestræbelserne for at styrke det. Så længe vi kan bevare denne ånd, kan vi også holde skole på en måde, der bliver til gavn for den ungdom, der måtte blive os betroet.

Året, der nu er svundet, har, foruden at være præget af byggeaktiviteter, også budt på livlig virksomhed på skolelivets områder. Holdet, vi sagde farvel til den 20. juni 1975, faldt ualmindelig godt til her, og det giver i sig selv fest og glæde i hverdagen. Ud over dagens pligter blev der som sædvanlig afviklet en række arrangementer. Julemødet, fastelavnsfesten og elevmødet havde også god tilslutning, men årets højdepunkt var nu nok turen

til Norge med holdet. Vi havde en uge deroppe så fyldt med gode oplevelser, at det sent vil blive glemt af os, der deltog.

Vi glæder os meget til at se sidste års elevhold til fastelavnsfesten, som nok bliver holdt den lørdag 7. og søndag den 8. februar. Indbydelse hertil vil blive udsendt senere.

En meget stor oplevelse var det også i november at være sammen med et hold 25 års jubilarer. Holdet havde på eget initiativ fået samling på en del af årgangen, og sammen med forstander Hedemann var man samlet på Ringe Hotel, og mødet sluttede her på skolen. Tak fordi I indlagde besøget her på skolen i jeres program. Alle gamle elever skal vide, at man altid er velkommen på skolen, og vi ønsker, at I fra de ældre årgange i langt højere grad vil slutte op om elevmøderne. Elevmødet bliver næste gang lørdag den 29. og søndag den 30. maj 1976. I anledning af 100 års jubilæet venter vi ekstraordinær stor tilslutning. Lad ikke disse forventninger skuffes, sæt allerede nu denne week-end af på kalenderen.

Skolen har fået 3 nye lærere: ægteparret Anita og Jens Peder Christensen samt Arne Ploug. Disse tre nye er faldet godt til iblandt os, og vi håber, at samarbejdet vil vise sig at blive af længere varighed. Vagn Bording er stadig tilknyttet skolen med enkelte timer, men hovedparten af tiden må han naturligvis anvende på sine studier i Ollerup.

Der er også sket forandring i køkkenet. Lisbeth Frydenlund tog til Ollerup 1. september for at uddanne sig til lærerinde. Birthe rejste til Rønshoved Højskole 1. november, og Hanne Dorthe har taget plads i Flensborg hos en dansk familie. I stedet har vi fået Bente Jørgensen og Dorthe Rosenfeldt, elever fra sidste hold, samt Anne Marie Bonde Hansen, som afløser.

Når vi nu skulle skifte, må vi sige at have været heldige. De glade toner lyder stadig derude fra køkkenet, og Solveig styrer det hele på en god måde, så vi fortsat får vore veltilberedte måltider. Der er så meget at glæde sig over her, alle har gjort denne arbejdsplads til deres egen, og i en tid, hvor der tales så meget om trivsel og nærdemokrati, mens flere og flere bliver mere og mere isolerede, evner samtlige her den kunst at medvirke til et meningsfyldt fællesskab hver fra sin plads, og dette medfører, at arbejdet ikke udføres i felter, men går op i en højere enhed: trygheden.

Holder man sig altid dette ene for øje på en skole, da forsvinder muligheden for, at smålighed og kævl kommer til orde, og alle kommer til at føle sig som et betydningsfuldt led i kæden.

Vel kan der komme skyer på vor himmel, men blot afklaringen mellem mennesker sker på en redelig måde, skinner solen snart igen. Sådanne tilstande må vi alle være taknmlige over, det kan en enkelt ikke skabe, de

findes kun, hvor ansvarsbevidste voksne har et ærinde, der ligger ud over dem selv. Madsen plejer at sige: »Vi må søge at lave vor skole så god, at vi virkelig synes, det er den bedste, der findes!«.

Jeg synes, det er gode ord at leve op til.

Alle her på skolen ønsker jer en glædelig jul og et velsignet nytår og håber fremdeles, vi må opleve, at det er jer, der vil sørge for, at vi får vore elever. Sådan er det, og sådan er det bedst, at det forbliver i al fremtid. Tak for alle hilsener og opmuntringer i årets løb. I ved, at I altid er velkomne her. Jeres gamle hundredårige skole er stadig ung og livskraftig. Vi tror alle her med Nordal Grieg: Ung må verden endnu være!

*Kirsten og Gunnar Kjær*



## Hvad er en friskole?

Jeg vil vove at hævde, at en friskole er et fællesskab. Et fællesskab bestående af forældre, børn og lærere, der frivilligt har valgt at arbejde sammen, trods de konflikter, modsætninger og misforståelser, der også forekommer i et menneskeligt fællesskab. En fri skole har sine skrevne og sine uskrevne love. De skrevne love — skolens fundats — er nok i mindre grad end de uskrevne med til at præge fællesskabet.

I et levende fællesskab af frie mennesker må enhver have ret til fremsætte sine meninger. Alle må have den samme ret til præge fællesskabet, hvad enten de er ordfattige eller ordrige, jævne eller fornemme, unge eller gamle, sikre eller usikre. Det er uundgåeligt, at nogle af deltagerne i et sådant fællesskab bliver skuffede, prisen for at blive accepteret i fællesskabet synes dem for høj, de går deres vej og nye kommer til. Vil man være med i et fællesskab, må man betale en pris — give afkald på en del af sin egen sikre viden, lære at lytte til andres forsøg på at udtrykke ønsker og håb.

Skal man forsøge at sige lidt om, hvad en friskole er, kan man også prøve at beskrive, hvad den ikke er. Friskolen er ikke et sted, hvor man tilbyder færdigsyede livsanskuelser, evige sandheder og lykke og fred i sjælen. Vor tids dilemma er måske netop, at vi har for mange profeter, der hver for sig hævder, at vi kan leve lykkeligt til vore dages ende, hvis vi tror på dem.

Nogle vil måske spørge, om friskolen ikke er en kristen skole inspireret af Kolds og Grundtvigs skoletanker. Jeg tror, at svaret i dag er, at friskolen ikke er en skole, men mange skoler, der hver især præges af de børn, forældre og lærere, der samles omkring skolen. Det er mit håb, at vi på Ringe Fri- og Efterskole kan blive enige om at sige til børnene og de unge: I er selv ansvarlige for jert liv. Vi kender ikke vejen I skal gå, men vi vil give jer støtte og styrke til at gå den vej, som jeres samvittighed byder jer at gå. Vi må lære dem, at man ikke kan kræve uden at yde, finde fred uden selv at ville stifte fred, få del i et fællesskab uden at give afkald på noget af sig selv. Har vi først lært børnene og de unge at forstå, at deres liv har en mening, som de skal udfylde, at der findes en vej de skal følge, må vi også forbered dem på, at undertiden må de miste venner, der går en anden vej. Til slut vil jeg bringe en hilsen fra os, der til daglig har vor arbejdsplads på denne skole. Vi har selv valgt denne arbejdsplads, og vi har vor frihed til at rejse, hvis vi mener, at vi andre steder kan få større udbytte af vort ar-

bejde. Når vi ikke gør det, så er det nok fordi vi føler os mere frie og trygge her end andre steder, vi har kendt. Jeg har sagt det før, og jeg vil sige det igen: Kjær og Tange er gode arbejdsgivere. De forsøger at præge skolen med deres livsholdning, men tillader andre den samme ret. De tillader og ønsker, at vi skal sige 'vores skole'. Vi er glade for, at skolen har et godt ry, det kommer vore elever til gode, og det kommer os til gode. Vi lover, at vi i årene fremover vil yde vort bidrag til, at skolen må bevare et godt omdømme.

*Efterskrift:* Hermed den tale, som jeg ved jubilæumsfesten lovede at bringe i årsskriftet.

*Hilsen Asger*

# Kære gamle elever

Når vi i år har valgt, at sende jer et eksemplar af skolens jubilæumsskrift, må jeg tilstå, der i det mindste er ting, som taler for det. For det første mener jeg, det er et skrift, som I må være interesseret i at læse. For det andet er foreningens økonomi, som I kan se i regnskabet, ikke så god som vi kunne ønske.

Når skolens bestyrelse så tilbyder os jubilæumsskriftet som årsskrift i år, så er det efter min opfattelse et tilbud, som vi kun kan være glade for og modtage med stor tak.

Jeg kan lige give et kort referat af selve jubilæumsfesten, som fandt sted den 18. oktober.

Dagen startede med at friskolebørnene sammen med en del forældre samledes til morgensang, hvorefter jeg på elevforeningens vegne lykønskede skolen og overdrog et nyplantede egetræ.

Efter flaghøjsning blev der lagt blomster ved mindestenen for Laurs Rasmussen samt på forstander Birkelunds og fru Hedemanns grave på Ringe kirkegård.

Tilbage på skolen til kaffe, hvor skolens formand, byens borgmester, Hedemann, Kjær og flere af skolens forretningsforbindelser talte.

Om aftenen samledes godt 200 mennesker til festmiddag i salen.

Det er mit håb, at I vil synes om jubilæumsskriftet.

Vi håber at se mange af jer ved elevmødet den 29.-30. maj, hvortil I senere vil modtage indbydelse.

*Erling Andersen*

I ønskes alle en glædelig jul samt et godt nytår fra os alle her på skolen.



### *Julen 1975!*

Efter at have forladt efterskolen kom jeg i lære som planteskolegartner. De første to år var jeg på et mindre sted. De sidste to af min læretid var jeg på en stor planteskole i Jylland, nærmere betegnet Vejen.

Siden har jeg prøvet forskellige jobs såsom traktorfører, entreprenørarbejder og lastvognschauffør, det kørte jeg som i 4 år.

Ind imellem har jeg aftjent min værnepligthenholdsvis ved forsynningstrop-erne i Nørre Sundby og ved bjergningskompagniet i Holstebro.

For tiden har fået mig et »stop op« her i tilværelsen. Jeg er indlagt på et nervesanatorium her på Sjælland, men er i god bedring. Racet i lastvogn nat og dag kunne jeg ikke holde til.

Til sidst vil jeg ønske alle lærere og elever, gamle som nye, en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

*Med venlig hilsen*

Helge Planck Larsen  
4293 Dianalund, Sjælland  
Dianalund Nervesanatorium

### *Kære alle fra vinteren 1965-66!*

Ja, så kan man tænke 10 år tilbage på den vinter, vi var på Ringe Efterskole. Det var jo en dejlig tid, og det er ikke til at forstå, at der allerede er gået 10 år.

Allerede den 1. april efter vi var holdt op på efterskolen kom jeg i lære som materialist i Munkebo. I læretiden gik jeg på handelsskole i Odense, men der kunne jeg ikke få det kendskab til varerne vi havde, så jeg har været 1 måned på fagskole — den var dengang på Idrætshøjskolen i Vejle, nu er den flyttet til Odder.

Det var en dejlig måned, selvom det var et stort pensum vi skulle igennem. Det var ikke nok med, at vi vidste hvad de forskellige kemikalier og droger hedder på dansk, hvordan de ser ud og hvad de bruges til, vi skulle også vide hvad de hedder på latin, deres formler, flammepunkter osv., men det gik alt-sammen godt.

Efter jeg var udlært, var jeg i forretningen 1 års tid, så søgte jeg en plads i »Materialisten« E. N. S. i Odense, hvor jeg begyndte til oktober 1970. Der var jeg så til 1. juni 1973, hvor jeg tiltrådte en ny stilling i Holmegårdens Materialhandel i-s, og der arbejder jeg endnu.

Jeg har også været på forskellige kurser vedrørende fremstilling af øl og vin,

sygeplejeartikler, ernæring og helsekost m. m., alt sammen noget vedrørende mit arbejde.

Det er også blevet til en enkelt rejse. I sommeren 1969 var jeg en tur i Sydspanien i 15 dage, ellers har jeg brugt mine ferier til at se Danmark fra Skagen til Gedser.

I foråret 1974 begyndte min mand og jeg at bygge et dejligt stort hus, som vi blev færdige med til sommerferien og så startede vi vor ferie med at blive gift den 6. 7. 1974. I år har vi så haft travlt med at få haven lagt an.

Nu vil jeg til slut ønske alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

*Venlig hilsen*

Hanne Hansen (f. Bendixen)  
Stationsvej 138, Dræby  
5330 Munkebo

P.S.: Hvis nogle af jer skulle komme på disse kanter er I altid velkomne. Det er jo altid sjovt at få op frisket gamle minder.

### *Kære kammerater og lærere fra 65-66!*

Er der virkelig gået 10 siden vi var sammen i Ringe? Det er ikke til at forstå! Og hvor er I forresten blevet af allesammen? Jeg husker, hvordan vi de sidste dage på skolen svor hinanden næsten evigt venskab — vi ville i hvert fald til alle elevmøderne! Nu skal jeg selvfølgelig kun tale ud fra mig selv, og jeg har med skam at melde kun været der een eneste gang. Hvad med I andre?

I må hellere høre lidt om, hvad jeg har lavet i de forløbne 10 år. Fra skolen tog jeg hjem til Baagø og hjalp mine forældre på gården. Jeg har gerne givet et »nap med« hver sommer — også i de senere år.

1. januar 67 kom jeg ud at tjene på en gård nord for Assens. Her var jeg til maj. November 67 tog jeg plads hos en bager i Assens, derefter, november 68, kom jeg til Hillerslev som stuepige på alderdomshjemmet. Sommeren 69 udvidede jeg mine skolekundskaber igen, idet jeg tog på højskole, nemlig Rønshoved Højskole i Sønderjylland. Det var en dejlig tid, hvor jeg fik lært lidt af hvert — der sejler jo som bekendt en del både dernede!

Jeg blev »bidt« af Sønderjylland, så jeg blev dernede om vinteren også. Jeg arbejdede på Gråsten alderdomshjem, senere var jeg på en lervarefabrik i Egersund. Her lavede jeg urtepotter, 120 i minuttet; jeg kunne ikke tåle synet af en urtepotte længe efter.

I november 70 tog jeg til Vestjylland, også denne gang på et alderdomshjem.

Jeg holder meget af at arbejde med de ældre, og tænkte egentlig på at ud-danne mig i den retning, men det nåede jeg ikke. Året efter arbejdede jeg på en skole her på Fyn. På den egn traf jeg min mand — så jeg fik andet at tænke på. Vi blev gift i 72 og bor i Middelfart, nærmere bestemt Rosenvænget 2 — kig ind, hvis I har lyst

Det sidste års tid har jeg været arbejdsløs, ellers har jeg arbejdet henholdsvis på CF-kasernen, Ringgården (et behandlingshjem for alkoholikere) og på en møbelfabrik i Strib.

Nu er jeg så herhjemme og passer mine unger. Vi har to, en pige på 2½ år og en dreng på 10 mdr. — de skal nok sørge for at holde mig i ånde!

Jeg vil slutte min beretning med en hilsen til alle, nye som gamle lærere og elever, på Ringe efterskole.

*Venlig hilsen*

Anne B. Skærby (f. Hansen)  
Rosenvænget 2, 5500 Middelfart

— — —  
*Kære gamle kammerater!*

Efter opholdet på skolen, begyndte jeg som karl på Grønholt i Nordenhus. Der var jeg i 8 mdr.

Derefter kom jeg hjem og hjalp til hjemme som medhjælper i vognmandsforretningen.

I 1970-71 aftjente jeg min værnepligt som garderhusar i Næstved i 12 mdr. Senere blev jeg chauffør hos Messinge Vognmandsforretning indtil jeg holdt op i december 74.

5. januar 75 blev jeg chauffør hos Glamsbjerg Vognmandsforretning og der er jeg stadig.

Jeg er ugift og bor hjemme

— *vi ses til elevmødet*

Jim Andersen  
Odensevej 43, 5862 Herrested

— — —  
*Kære kammerater fra vintren 1965-66!*

Ja, så er 10 år gået. Det er utroligt hvor tiden går, men der er jo sket meget, siden vi forlod Ringe efterskole — her er lidt om mig selv.

Først var jeg i huset i Odense indtil jeg i september 1967 rejste til København og fortsatte med at være i huset og passe børn; det blev jeg dog træt af og fik så et job i en forretning i Lyngby.

Jeg blev gift og fik en datter som hedder Henriette og som nu er 5 år. Senere blev jeg skilt og lever nu en lykkelig tilværelse som enlig mor. Vi bor i en dejlig lejlighed i Birkerød.

Jeg har nu et job som omsorgsmedhjælper på Ebberødgård. Der har jeg været i 3½ år og er meget glad for at være der.

Ja, se det var hvad jeg havde at fortælle, nu har jeg kun tilbage at håbe på et glædeligt gensyn til elevfesten og håbe på at se så mange som muligt — vi har jo nok forandret os meget på de 10 år.

Nu til slut de kærligste hilsener, med ønsket om en rigtig glædelig jul samt et lyksaligt nytår til gamle og nye elever og til alle lærerne — særlige hilsener til eleverne fra vinteren 1965-66.

Hvis nogen skulle finde vejen til Birkerød og tilfældigt komme forbi min dør, så gør et ophold hvis lysten skulle være der. Min adresse er:

Kirsten Andersen (Texas)

Kajerødgade 6, 1. tv.

3460 Birkerød

(mit telefon-nr. findes i telefonbogen)

## Elevliste 1975-76

Claus Borup Andersen, Nordenhusevej 23, Nyborg

Kirsten Bakkegård Andersen, Thors Plads 21, Ølstykke

Kirsten Lene Andersen, Egilsvej 72, Odense

Lars Østergård Andersen, Kirke alle 9, Frørup

Marian Andersen, Hyacintvej 9, Korup

Lone Elisa Andersen, Lodsvej 11, Stige

Mette Juhl Andersen, Heibergsvænge 24, Svendborg

Mogens Pedersen Beyer, Lundevej 13, Gelsted

Ann Beritt Bilstoft, Østervang 3, Lunde, Otterup

Torben Birkholm, Bøllemosevej 21, Gudbjerg

Lone Bjerking, Nordmarksvej 114, 3., Kastrup

Ester Lena Blounsø, Lindevangshusene 24, St. Tåstrup

Lene Buch, Skippervej 31a, Stige, Fyn



Marianne Bugge, Krudttårnsvej 179, 1. tv., Dragør  
Ingeborg Bruun Carlsson, Velling, Ringkøbing  
Birgit Christensen, Digevænget 7, Fredericia  
Lene Christensen, Nyborgvej 48, Ørbæk  
Ole B. Christensen, Åtoften 66, Sædding, Esbjerg  
Anette Damsted, Lindehaven 1, Stige, Fyn  
Henrik Duborg, Tirslund, Holsted  
Hanne Duus, Vibøgevej 17, Skovby, Als  
Ann-Marie von Eggert, Lundtoftegade 80, 2. th., København  
Svend Michael Frederiksen, Heldbovej 55, st. th., Valby  
Tina Flindt, Kongensgade 13, Marstal  
Alex Hansen, Hjørnegård, Nr. Esterbølle  
Bente Hansen, Skovporten 9, Skovby, Als  
Frankie Pelle Hansen, Ørbækvej 116, Tved, Svendborg  
Helle Hansen, Rørdrumvej 9, Fåborg  
Jes Hansen, Heilmannsvej 46 b, Skælskør  
Karin Birkerød Hansen, Skårupørevej 22, Skårup  
Kim Hansen, Enemærket 16, Svendborg  
Lars W. Kofod Hansen, Lyrsbyskov 4, Østermarie  
Per Hansen, Vollsmosealle 454, Odense  
Lisbeth Harmsen, Pilhavevej 4, Asserballe  
Hanne Høj, Strandlystvej 24, Munkebo  
Bent Svaneklink Jacobsen, Åbyevej 17, V. Skerninge  
Erik Jensen, Skovvej 21 a, Bogense  
Jens Arne Jensen, Søndergade 30, Gørding  
Jørgen Michael Jensen, Blæsbjergvej 45, Morud  
Pia Majbritt Jensen, Scharlingsvej 11, Strib  
Carl Jeppesen, Drigstrup Nygade 21, Kerteminde  
Grethe Johansen, Nyropsvej 2, Højby S  
Helle Johansen, Heibergsvænge 36, Svendborg  
Lone Emmy Jørgensen, Annasholmsgade 45, 2., Odense  
Lars Jørgensen, Sybergsvej 6, Kerteminde  
Kenn Karlsen, Søfældevej 6, Krarup, Ringe  
Mette Lindskov Kielberg, Ejlstrupvej 165, Korup  
Else Kristiansen, Smedevænget 7, Skellerup  
Ulrich Langekær Larsen, Evetofte, Melby  
Henning Lassen, Dover, Lintrup  
Flemming Borup Lützen, Søndersøvej 247, Morud  
Arne Madsen, Glorupvej 40, Ørbæk

Hans Torben Madsen, Dalmosegård, Skårup  
Knud Bo Meier, Guderup, Nordborg  
Charlotte Mylbjerg, Hedelundsvej 6, Stige, Fyn  
Bodil Juul Nielsen, Skovvænget 21, Lundeborg  
Hans-Henrik Nielsen, Skovballevej 132, Landet  
Jesper Tougård Nielsen, Sct. Olaigade 13, Kalundborg  
Lars Nielsen, Refsvindinge, Nyborg  
Lisbeth Friis Nielsen, Købkesvej 46, Odense  
Susanne Nielsen, Møllervangen 119, Nyborg  
Grethe Pedersen, Abyskovvej 29, Skårup  
Henning Toftegård Pedersen, Vejstrup  
Kurt V. Pedersen, Stationsvej 28, Hjulby  
Lisbeth Dalgård Pedersen, Ølunden 10, Munkebo  
Susanne Pedersen, Johs. Høirupsvej 46, 1. th., Nyborg  
Jette Calløe Petersen, Gyvelvej 5, 1. sal, Roskilde  
Ole Petersen, Præstevænget 9, Gudrup, Nordborg  
Per Rosenfeldt Petersen, Svendborg  
Nina Philipsen, Rønnevej 26 b, Dragør  
Jan Stokholm Poulsen, Juelsbergvej 10, Nyborg  
Dorte Juel Rasmussen, Fjellerupvej 22, Ryslinge  
Ellen Kirsten Rasmussen, Dalen 1, Nors Kirkeby, Thisted  
Søren Ole Rasmussen, Ejlbyvej 9, Bogense  
Jørgen Elif Ravn, Boholtvej 6, Frørup  
Anders Simonsen, Skottegården 57, 1. tv., Kastrup  
Gitte Vestergård Storm, Assensvej 45, Ørbæk  
Claus Emil Strarup, Ølunden 7, Munkebo  
Anni Stub, Roskildevej 76, 3. th., Valby  
Hanne Birgitte Sørensen, Sdr. Ringvej 64, st. tv., Roskilde  
John Sørensen, Søndergade 44, Balle  
Jørn Skov Sørensen, Skovbovej 82, Rynkeby  
Kim Uglebjerg Sørensen, Sandervej 71, Thurø, Svendborg  
Ove Carsten Sørensen, Willemoesgade 2 a, Assens  
Frank Langhoff Toft, Krebseparken 101 b, Esbjerg  
Kirsten av Vollanum, Dragebakken 2, Fruens Bøge  
Dan Wollbrink, Tøndervej 109, Aabenraa  
Ida Engel, Kungmiut, Grønland  
Asta Ignatiussen, Angmagssalik, Grønland  
Kristian Kristian Olsen, Ikerasak, Grønland  
Hans Jørgen Kristensen, Ikerasak, Grønland

# Elevforeningen

## DRIFTSREGNSKAB 1974-75

### Udgifter:

Elevmødet, Underholdning .....	1160,00	
— Musik .....	450,00	
— Festtegn .....	21,00	
— Køkkenhjælp .....	665,00	2296,00
Udsendelse af årsskrift .....	2322,50	
Trykning .....	9641,60	
Kuverter - girokort .....	508,07	12472,17
		<u>14768,17</u>

### Indtægter:

Indgået ved elevmødet .....	3420,10
Salg af årsskrift .....	7755,00
Renter, girokonto .....	14,17
Renter, bankbog .....	392,05
Underskud .....	3186,85
	<u>14768,17</u>

## STATUS PR. 29. MAJ 1975

### Aktiver:

Kassebeholdning .....	61,08
Giro .....	328,08
Bankkonto .....	2506,28
	<u>2895,44</u>

### Passiver:

Egenkapital primo .....	6082,29
Årets underskud .....	3186,85
Egenkapital ultimo .....	2895,44
	<u>2895,44</u>

Ringe, den 29. maj 1975

*Birgit Aagaard*

31. maj 1975

Regnskabet gennemgået. Bankbog og girokonto forevist. Kassebeholdningen optalt. Intet fundet at bemærke.

*Karl Hedemann     Esther Torp*